

# Himalaya Broderskabets hovedkvarter nær Shigatse i Tibet



Tashi Lhunpo Klosteret i Shigatse, fra bagsiden, år 1904.

Her er nogle af de centrale ord fra H. P. Blavatsky som afslører at selve *hovedkvarteret* for Himalaya Broderskabet fandtes nær Shigatse, ved Tashi Lhunpo klosteret, og at Tsongkhapa's lære var (og er) central for H. P. Blavatsky. H. P. Blavatsky siger selv at hun var medlem af dette Himalaya Broderskab. Jeg foreslår: Læs citaterne nedenfor omhyggeligt og sammenhold dem med hinanden – og søg at nå frem til konklusioner ud fra dette; endda konklusioner som måske kan hjælpe menneskeheden med at nå frem til visdom og uselvvisk adfærd.

## NOGLE FÅ SPØRGSMÅL TIL "HIRAF\*\*\* "

"Rosenkreuzer Kabalaen er kun et sammendrag af den Jødiske og den Orientalske til sammen, den sidstnævnte er den mest hemmelige af alle. Den *eneste*, praktiske, fulde, og eksisterende kopi af den Orientalske Kabala, opbevares omhyggeligt i dette Broderskabs **hovedkvarter** i Østen, og, kan jeg med sikkerhed stå inde for, at den aldrig vil fjernes fra dets besiddelse. Selve dens eksistens er blevet betvivlet af mange af de Europæiske Rosenkreuzere."

(Blavatsky Collected Writings Vol. 1, p. 106-107. July 15th and 22nd - 1875 Spiritual Scientist. Ordet "hovedkvarter" er tilføjet fed skrift af mig.)

## DE HEMMELIGE BØGER FRA "LAM-RIM" OG DZYAN (Posthumt)

"Dzyan Bogen – fra Sanskrit ordet "Dhyana" (mystisk meditation) – er det første bind af Kommentarerne til de syv hemmelige folianter i Kiu-te, og en Ordbog over de offentlige værker med det samme navn. Fem-og-tredive bind af Kiu-te med henblik på eksoteriske formål og brug af lægfolk kan findes i de Tibetanske Gelugpa Lamaers

besiddelse, i biblioteket i ethvert kloster; og også fjorten bøger med Kommentarer og Annotationer om det samme af de indviede Lærere.

Strengt taget, burde disse femogtredivende bøger blive betegnet "De Populariserede Versioner" af den Hemmelige Lære, fyldt med myter, blindgyder, og fejl; de fjorten bind med Kommentarer, indeholder på den anden side med-deres oversættelser, annotationer, og en fyldig ordbog med Okkulte udtryk, udarbejdet fra en lille arkaisk folio, the Book of the Secret Wisdom of the World\*-en syntese af de Okkulte Videnskaber. Disse, ser det ud til, holdes hemmelige og adskilte, i varetægt hos Teshu-Lamaen fra Shigatse. Kiu-te bøgerne er forholdsvis moderne, og er blevet redigeret indenfor det sidste årtusinde, hvorimod, de tidligste bind af Kommentarerne er af unævnelig ælde, hvor nogle fragmenter af de oprindelige cylindere er blevet bevaret. "  
(*Blavatsky Collected Writings Vol. XIV, p. 422*)

### **AMITA BUDDHA, KWAN-SHAI-YIN, OG KWAN-YIN — HVAD "DZYAN BOGEN" OG TSONG-KHA-PA'S LAMA-KLOSTRE SIGER (Posthumt)**

"Som et supplement til Kommentarerne er der mange hemmelige folier over Buddhaernes og Bodhisattva'ernes liv, og blandt disse er der en om Prins Gautama og en anden om Hans reinkarnation i Tsong-Kha-pa. Denne store Tibetanske Reformator fra det fjortende århundrede, angivet at være en direkte inkarnation af Amita-Buddha, er grundlæggeren af den hemmelige Skole nær Shigatse, tilknyttet til Teshu-Lamaens private retreat."

(*Blavatsky Collected Writings Vol. XIV, p. 425*)

### **Brev Nr. 59 fra H. P. Blavatsky til S. Moses, d. 16. Nov. 1875:**

"Jeg mener, at du i det første brev, som jeg ikke kan finde i det nuværende øjeblik, fortæller mig noget om en bestemt gentleman som ønsker at vide hvilken loge jeg tilhører – det er med sikkerhed ikke Rosenkreuzerne – sådan som jeg sagde det i artiklen til Hiram – Det er en hemmelig loge i Østen, måske de er Broderskabet Mejnour taler om i Zanoni –"

(*"The Letters of H. P. Blavatsky", 2003, p. 208. Originalen findes ikke. --- Brevet til Hiram er artiklen "Nogle få spørgsmål til Hiraf" (dvs. Hiram) nævnt i Blavatsky Collected Writings Vol. I, p. 101-119.*)

### **H. P. Blavatsky skrev til Dr. F. Hartmann, 1886:**

"Alt jeg blev tilladt at sige var – sandheden: Der er ovenfor Hiamalaya bjergene en kerne af Adepter, af forskellige nationaliteter; og Teschu Lamaen kender dem, og de er aktive sammen, og nogle af dem er hos ham og forbliver alligevel ukendte i deres sande karakter selv for de gennemsnitlige lamaer – **som for det meste er uvidende fjolser**. Min Mester og K.H. og mange andre som jeg kender personligt er der, kommer og går der, og de er alle i kommunikation med Adepter i Egypten og Syrien, og endda Europa. Jeg sagde og beviste at de kunne udføre fantastiske fænomener; men jeg sagde også at det var sjældent at de ville nedlade sig til at gøre det for at tilfredsstille de som spørger om det."

(*Tidsskriftet: The Path, March 1896, p. 369-370. Fed skrift tilføjet.*)

## REINKARNATIONER I TIBET

"Optegnelserne opbevaret i Gön-pa (lamaklostret) i "Tda-shi Lhün-po" (stavet *Teshu Lumbo* af Englænderne) viser at Sang-gyas inkarnerede sig selv i Tsong-kha-pa som konsekvens af den store degradering hans doktriner var faldet ned i."....." Under den gamle regel og før reformationen, blev høj Lamaerne, ofte givet tilladelse til at gifte sig, *for så at inkarnere sig selv i deres egne direkte efterkommere* – en tradition som Tsong-kha-pa forlod, pålæggende Lamaerne streng cølibat.."

(The Theosophist, March 1882. HPB repeats this in *Blavatsky Collected Writings* Vol. XIV, p. 427.)

### H. P. Blavatsky skrev (Posthumt):

"Blandt Tsong-kha-pa's påbud er der et som formaner Rahaterne (Arhaterne) at gøre et forsøg på et oplyse verden, inklusiv de "hvide barbare," i hvert århundrede, i en vis specificeret periode i cyklussen. Ind til den nuværende tid har ingen af disse forsøg været særlig succesfulde. Fejltagelse har fulgt fejltagelse. Er vi nødt til at forklare sandheden i lyset af en bestemt profeti? Det siges at op til tiden hvor Pan-chhen-rin-po-chhe (Visdommens Store Juvel)\* nedlader sig til at blive genfødt i Pelingernes (Vestliges) land, og fremstå som en åndelig Erobrer (Chom-den-da), ødelæggende tidsalderens fejltagelser og uvidenhed, så vil det være af liden nytte at prøve at oprøde Peling-pa's (Europa's) fejløpfattelser: hendes sønner vil ikke lytte til nogen. En anden profeti erklærer at den Hemmelige Lære kun skal forblive i dens fulde renhed i Bod-yul (Tibet), til den dag, at den holdes fri for fremmed invasion. Selve de Vestlige indfødtes besøg, selv om de er venlige, ville være skadelig for de Tibetanske befolkninger. Dette er den sande nøgle til Tibetansk eksklusivitet."

....

Fodnote: \* En betegnelse for Tashi-lhunpo Lama. "  
(*Blavatsky Collected Writings* Vol. XIV. p. 431)

### H. P. Blavatsky skrev (Posthumt):

"Prasanga skolen fik sit navn fra den særegne metode som den antog med at udlede absurditeter og fejlagtigheder i enhver esoterisk opfattelse.\*

Korrekte fortolkninger af Buddhistisk Filosofi er kronet med den glans overfor en afhandling fra Prasanga Skolen, at

Selv en Arhat går til helvede hvis han tvivler på noget,†

og gør således den mest fri-tænkende religion i verden til et system af blind-tro. "Truslen" refererer ganske enkelt til den vel-kendte lov at selv en Indviet kan fejle, og således have sit formål fuldstændigt ruineret, hvis han et øjeblik tvivler på virkningsfuldheden af sine psykiske kræfter-Okkultismens alfabet, sådan som enhver Kabbalist ved det.

Den Tibetanske sekt Ngo-vo-nyid-med par Mraba ("de som benægter eksistens," eller "anser naturen for at være Mâyâ)‡ kan aldrig for et øjeblik blive sat i kontrast med

nogle af de nihilistiske eller materialistiske skoler i Indien, så som Chârvâka. De er rene Vedântinere-om noget-efter deres opfattelse. Og hvis Yoga-charyâ'erne kan blive sammenlignet med, eller kaldt de Tibetanske Visîstadvaitîster, så er Prasanga Skolen med sikkerhed landets Advaita Filosofi. Den blev delt i to: en var oprindeligt grundlagt af Bhâvaviveka, Svâtantrika Mâdhyamika Skolen, og den anden af Buddhapâlita; begge har deres eksoteriske og esoteriske inddelinger. **Det er nødvendigt at tilhøre den sidstnævnte for at vide noget om de esoteriske doktriner i denne sekt, den mest metafysiske og filosofiske af alle."**

.....

"\* *Ibid.*

† *Buddhism in Tibet*, p. 44.

‡ De fastholder også eksistensen af En Absolut ren Natur, Parabrahman; illusionen af alt udenfor det; den individuelle Sjæls-en Stråle af den "Universelle"- indførelse ind i den sande eksistens natur og tingene ved Yoga alene."

(*Blavatsky Collected Writings* Vol. XIV. p. 438. Prasanga retningen kaldes i dag Prasangika. *Fed skrift tilføjet.*)

Og flere citater kunne tilføjes.

---

### **Nogle få kommentarer og synspunkter til citaterne ovenfor:**

*Hovedkvarteret* for Himalaya Logen (eller det som nogle, måske lidt misvisende, kalder Det Store Hvide Broderskab) var med andre ord – den gang – nær Shigatse og DIREKTE forbundet med Tashi Lhunpo Klosteret, og Panchen Lamaen, Tenpai Wangchuk (1855-1882) som den gang residerede der det meste af tiden. Og også Panchen Lamaen, Thubten Choekyi Nyima (1883-1937), som kun var 2-3 år gammel i 1886, hvor et af citaterne er dateret. Nogle få måneder før Tenpai Wangchuk døde i 1882 kan vi læse at H. P. Blavatsky var i Shigatse på et besøg for at møde Mestrene der. Hun var også på besøg i Ghom Klosteret i det nordlige Sikkim, og i andre klostre i området og nær byen Darjeeling. (Se brevet i "H. P. B. Speaks", Vol. II, p. 96.)

Og H. P. Blavatsky støttede helt TYDELIGT Tsongkhapa's lære, selv om hendes allermost primære skrift syntes at have været det hemmelige værk Dzyan Stanzas. Og også selv om H. P. Blavatsky's bog *Den Hemmelige Lære*, for nogle læsere, måske ikke tydeligt nok kan siges at have fulgt Tsongkhapa's lære om Prasangika (Prasanga) og Rang-tong lære. (Følgende henvisninger giver imidlertid grundlag for tanken. Se *Den Hemmelige Lære*, Bind 1, s. 15, 20-21, 43, 48, 54 fodnoten, 329-330, 571. Også *Isis Unveiled*, Vol. 1, p. 242 fn.). H. P. Blavatsky brugte aldrig den samme

mængde af støttende ord og tekst, om overhovedet nogen, for de andre grundlæggere af forskellige Tibetansk Buddhistiske forgreninger (Sakya, Kagyu, Nyingma, Jonangpa, og Bön osv., osv.) Og H. P. Blavatsky nævnte også, i det mindste indirekte, at der var ukendte hemmelige skrifter fra Tsongkhapa på hendes tid:

"Det er imidlertid tilstrækkeligt at læse, hvad Csoma skrev om oprindelsen af Kåla Chakra Systemet,\* (Fodnote: \* The "Sacred" Books of Dus-Kyi Khorlo ("Time Circle"). Se Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. II, 1833, pp. 57-59. Disse værker blev forladt af Sikkim Dugpaerne, på tiden for Tsong-kha-pa's reform.)"....."Men hvem har læst den oprindelige bog om Dus-Kyi Khorlo, gen-skrevet af Tsong-kha-pa, med dens Kommentarer? Ved at tage i betragtning at denne store Reformator brændte hver bog om Trolddom som han kunne lægge hans hænder på i 1387, **og at han har efterladt et helt bibliotek med hans egne værker-hvor ikke en tiendedel nogensinde er blevet gjort kendt** - så er sådanne udtalelser som er citeret ovenfor overilede for at sige det mildt." (BCW. Vol. XIV, p. 440-441. Den *oprindelige* Dus-Kyi Khorlo er her den *hemmeligholdte* Esoteriske version af Kiu-Ti. *Fed skrift tilføjet.*).

Disse hemmeligholdte skrifter tilhørte sikkert nogle af dem kategorien: Hemmelig Lære. - Nogle af hans skrifter er sikkert gjort offentlige i vores tid i flere lande, og efter H. P. Blavatsky døde(!) Jeg vil nævne bogen Lam Rim Chen Mo som en af dem. Jeg gør dette fordi H. P. Blavatsky synes at forbinde Lam Rim doktrinen med Book of Dzyan; se BCW, Vol. XIV, p. 422 med overskriften "*The Secret Books of "Lam-Rim" and Dzyan*". **For hvad I alverden er The Secret Books of "Lam-Rim" så?** Derfor foreslår jeg at du læser "*Lam Rim Chen Mo*" af Tsongkhapa. (Nylige Engelske oversættelser findes.) Den er på cirka 800 sider, primært, om hvordan du lærer at meditere korrekt og hvordan at "gå" vejen til Nirvana. Kun få teosofiske søgende har nogensinde svaret på dette spørgsmål ser det ud til. Selv om ikke alle oversættelser synes at være gode. Og dette synes at være vigtigt at forholde sig dybdegående til. H. P. Blavatsky nævnte også at hun ikke fremlagde al informationen som var angivet i Dzyan Stanzas, kommentarerne til Kiu-ti; slet ikke. Disse fakta synes jeg at enhver søgende efter sandheden bør have med i sit hjerte.

Alt det ovennævnte er samlet betragtet sandelig både vigtigt og enestående, hvis det er sandt!

**"Hvor sande er disse ord i Mesterens brev:  
Erfaring påviser kun al for klart at enhver afvigelse  
fra de hævdvundne regler for ledelse og instruktion  
af disciple med henblik på at tilpasse sig til  
Vestlige skikke og fordomme, er en fatal politik."**

(skrevet af H. P. Blavatsky; Esoterisk Sektion, Instr. III, BCW., Vol. XII, p. 584)

Af Morten Nymann  
FAL Medlem af Theosophical Society, Adyar  
d. 28. juli 2023

